

Verhaal halen bij doven

Onder deze titel verscheen bij Uitgeverij Van Tricht een boek over de geschiedenis van doven in Nederland. Het is geschreven door Peter van Veen. Drie jaar geleden ontstond bij hem het idee een overzicht op schrift te stellen van het leven van dove mensen. Hij reisde het hele land door om met doven te praten. Vanuit al deze bijzondere verhalen is het van Veen gelukt een boeiend geheel samen te stellen. Het boek is het resultaat van serieus en grondig historisch onderzoek en heeft een goede balans gevonden tussen feiten en de levendige verhalen van de doven. De schrijver heeft geen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek willen presenteren, maar



juist een journalistiek verhaal, geschreven vanuit zijn betrokkenheid met de doven.

In het boek wordt een aantal belangrijke thema's aan de orde gesteld. Natuurlijk een beschrijving van de inrichting van het onderwijs aan doven in Nederland in de vorige eeuw. Veel doven die aan het woord komen hebben daar goede, maar zeker ook minder goede

herinneringen aan. Veel verhalen gaan over het isolement waarin dove kinderen vroeger opgroeiden, over de strijd rondom het gebruik van gebaren, over emancipatie en empowerment.

De schrijver Kader Abdolah noemde het een pijnlijk, maar mooi boek. Hij opende

de feestelijke presentatie van *Verhaal halen bij doven* in de Gelderhorst in Ede met zijn eigen verhaal als horende zoon van een dove vader. Jenny Goldschmidt, hoogleraar mensenrechten in Utrecht, benadrukte dat doven moeten meedoen, niet aan de kant staan, zoals vroeger. Verhalen en ervaringen van doven moeten verteld blijven. In dit boek is dat bijzonder goed gelukt. Een aanrader dus voor iedereen die de wereld van doven (nog) beter wil leren kennen.

Peter van Veen, *Verhaal halen bij doven; een geschiedenis*

Uitgeverij: van Tricht
ISBN: 978 90 77822 55 5
www.vantricht.nl

FRANS MOLLEE